

Van de voorzitter

(de laatste van mij)

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, en dat laatste is nu gekomen.

Op 10 oktober 2016 woonde ik mijn eerste bestuursvergadering bij en de eerste regel van de notulen luidde:

- 1. Annoesjka heet iedereen welkom en in het bijzonder Peter van Beusekom die zich vrijwillig heeft aangemeld om het bestuur te versterken.*

Dat klopte niet helemaal, er is wel degelijk enige druk uitgeoefend en met wat honing gesmeerd. Maar goed, ik voelde me gevleid en heb ja gezegd op de voorwaarde dat ik alleen afgevaardigde van de ATC zou zijn en geen secretaris of voorzitter zou worden.

Nog geen vijf maanden later was ik interim voorzitter. Ik heb altijd al problemen gehad met 'nee' zeggen.

Maar het waren heel plezierige jaren en ik zal het zeker gaan missen. Mevo en Meddo hebben altijd aangevoeld als een warm bad, ook voor een rotterdammer die 48 jaar geleden in Winterswijk verzeild is geraakt.

Helaas heeft mijn gezondheid en flinke douw gekregen en merk ik dat het me steeds meer moeite kost om stukken te lezen en te schrijven. De hoogste tijd om op te stappen dus.

Alleen waar vind ik een opvolger. In de afgelopen vijf jaar heb ik al meerdere oproepen geplaatst en mensen direct benaderd, zonder resultaat.

Uiteindelijk heb ik een deal met Annebet kunnen sluiten. Die wil het voor een jaar (of twee) van me over nemen, daarna stapt ze ook op. In die tussentijd zal er echt een nieuwe voorzitter moeten opstaan.

Om Annebet te ontlasten hebben we Carla Korsten bereidt gevonden om het secretariaat over te nemen. Zij is zelf geen lid van Mevo, maar haar kinderen (Fiene, Jinte en Evie) wel.

Verder is ook Ferdinand Sluiter na de ledenvergadering officieel lid van het bestuur en zal zich voornamelijk (samen met Marleen en Jorieke) met jeugdzaken bezig houden. Anita is het aanspreekpunt voor technische zaken en competitie. Fried blijft de rots in de branding voor wat de financiën betreft. Een heel goed team naar mijn mening.

Ik heb dan ook alle vertrouwen in dit bestuur en wens ze al het goede voor de toekomst.

Volgend jaar bestaat Mevo 40 jaar en dat zal natuurlijk worden gevierd. Er is een feestcommissie in de maak die het jubileum vorm moet gaan geven.

Graag wil ik iedereen binnen Mevo, maar ook daar buiten, bedanken voor de vele gezellige jaren. Het afscheid was geweldig maar jullie zijn nog niet van me af omdat ik mij erelid mag noemen. Fantastisch! Er kan dus altijd nog een beroep op mij worden gedaan voor speciale klusjes.

Tot ziens,

Peter van Beusekom

Het is weer tijd voor jeugduitjes

Meisjes B: Paintballen in het bos

Op vrijdag 3 september hadden de meisjes B van Mevo voor het eerst sinds lange tijd weer een uitje. We hebben eerst een patatje met snack gegeten bij Spiekerman. Onder het eten wordt er van allerlei gespeculeerd wat er toch op het programma zou staan. We vertrokken met de auto richting Vragender/Aalten. We hebben ons daar zelf eerst gehesen in een overall. Vervolgens hebben we daar gepaintballd en een aantal flinke blauwe plekken gescoord in het bos. De vlag werd meermaals veroverd door de wisselende samenstellingen. Na afloop hebben we nog een drankje gedronken bij Spiekerman.



CMV: Ontsnappen uit de escape room in Winterswijk

Op zaterdag 18 september stond in het teken van het CMV-uitje. Rond de klok van half 3 kwamen de eerste kinderen aan op onze zonnige locatie aan de Geldereschweg. Eerst even wat drinken met z'n allen met een koekje erbij. Onder het drinken mochten de kinderen een vraag stellen over wat voor activiteit we gingen doen. Na een aantal vragen was het juiste antwoord gegeven, namelijk we gaan naar een Escape Room. We gingen de luchtbedden en alle bedden alvast klaarzetten in de kelder, dan was dat ook weer geregeld. Het was super mooi weer in dit weekend en de kinderen konden heerlijk buiten spelen. Het was tijd om naar de Escape Room in Winterswijk te gaan. Eenmaal aangekomen bij de escape room werkt er even uitgelegd hoe alle sloten werken. Hup, de escape room in en starten maar. Hopelijk zijn ze allemaal binnen het uur weer buiten. Na welgeteld 52 minuten kwamen beide teams na elkaar naar buiten. Dus super gedaan meiden.



Na de escape room gingen we naar Spiekerman om een patatje en snackje te gaan eten met zijn allen. De buikjes werden goed gevuld en tijd om naar huis te gaan. Daar werd het spel Levend Bingo in gereedheid gebracht door de organisatie. Er werden drie teams gemaakt en iedereen was fanatiek in het aanslepen van de dingetjes die stonden op de bingokaart. Na ongeveer 6 ballen voor het einde was er bingo bij een groepje, deze werd natuurlijk even gecontroleerd en het was inderdaad bingo. De prijzen werden uitgedeeld en daarna was het vrij om even te gaan doen, waar je op dat moment zin in had. Het werd donker, dus tijd voor een kampvuurtje, met natuurlijk



marshmallows aan een stukje en boven het vuur houden. Er zitten wel enkele marshmallowspecialisten bij, die hele goede marshmallows konden maken. Daarna werd er nog verstoppertje in het donker gedaan, wat was dat leuk hé!

Aan het eind van de avond gingen de jongen en meiden in groepjes naar bed. In de nacht werd er lekker geslapen tot een uurtje of 7. Daarna zaten er wat voor de televisie of gingen in de kelder verstoppertje spelen. Rond de klok van half 10 was het tijd om te ontbijten

met broodjes. Het pak hagelslag was de favoriet. Natuurlijk moest er nog even een groepsfoto gemaakt worden en daarna was het tijd om naar huis te gaan.



Wil jij graag volleyballen? Meld je aan bij Mevo

Heb jij altijd al eens willen volleyballen?
Geef je dan nu op voor vier gratis proeflessen.
De lessen zijn op woensdag van 17:30 tot 18:30 uur.

Jij komt toch ook?

Wil jij meer informatie of wil je opgeven voor de proeflessen, dan kun je een berichtje doen aan Marleen Schurink, tel. 06-53399306



Met vriendelijke groeten,
Het Jeugdbestuur.

