

MEDDO MAGAZINE



Foto: Pim Elsinghorst



Volleybalvereniging MEVO - Trainingstijden



Hieronder de trainingstijden van de verschillende teams van MEVO.

Heb je zin om een paar keer mee te trainen om te kijken of het iets voor je is? Stuur dan een e-mail naar info@mevomeddo.nl of kom gewoon eens kijken tijdens een training.

Groep	Dag	Tijd
Meisjes C	Maandag	18.15 – 19.45
Dames recreanten	Maandag	19.45 – 21.00
Heren recreanten	Maandag	21.00 – 22.15
CMV-groep (6 – 9 jaar)	Woensdag	17.30 – 18.30
CMV-groep (10 – 12 jaar)	Woensdag	18.30 – 19.30
Dames 1 competitie	Donderdag	19.00 – 21.00
Heren recreanten	Donderdag	21.00 – 22.30
Heren recreanten	Vrijdag	21.00 – 22.15 (2e vrijdag vd maand)
Mixed team	Vrijdag	21.00 – 22.15 (laatste vrijdag vd maand)



Verlag WK Volleybal – meisjes C helpen als ballenmeisje

Tijdens de zomervakantie werd ons gevraagd of we als ballenmeisje naar het WK volleybal wilden. Dit vonden we natuurlijk een leuk idee. We werden uitgekozen voor de wedstrijd Canada - Servië, een wedstrijd in de eerste ronde van het toernooi. Femke mocht helaas niet meedoen als ballenmeisje, want ze was net te jong, maar ze is wel meegeweest naar Arnhem.

Ter voorbereiding kregen we op 10 september een clinic. Daar kregen we uitgelegd hoe alles werkte en wat we konden doen, zoals: Quick mopper, ballenraper en ballengooier. Een Quick mopper veegt met een handdoek natte plekken op het veld weg. De ballenrapers zorgen ervoor dat alle ballen die buiten de lijnen terecht komen weer terug in de ballenkar komen en de ballengooiers die gooien een nieuwe bal naar de serveerster, zij staan bij de ballenkar. De wedstrijd waarvoor wij aan de slag gingen, werd op 25 september om 20:00 uur in het Gelredome in Arnhem gespeeld. Aan het begin van de middag gingen we al naar Arnhem, we kregen een tasje van MEVO met wat te eten en te drinken voor onderweg en een oranje pet. We hadden namelijk kaarten gekregen voor twee andere wedstrijden van het WK Volleybal. Een van de wedstrijden was Nederland - Kameroen, dat werd 3-0 voor Nederland.

Om 18.00 uur moesten we ons melden en kregen we uitleg, een T-shirt en een toegangskaart, zodat iedereen kon zien dat we een ballenmeisje waren. Met het inspelen vóór de wedstrijd moesten we ook helpen. De wedstrijd werd gewonnen door Servië, Servië heeft uiteindelijk ook het toernooi gewonnen en is dus wereldkampioen.

Groetjes,

Esmée Kruijsen, Jinte Meijer, Jasmijn Tibben, Lana Koldewey (vooraan v.l.n.r.) en Femke Sluiter (achter Jasmijn).





Slag om Grolle

In het vroege voorjaar van '22 keek de ATC in haar glazen bol en wist het zeker, de Spanjaarden komen in het najaar weer in Groenlo om hun slag te slaan!

Heel Grolle vreest dit met grote vreze... hoe gaan we dat leger verslaan?

Hoe kan dit goed aflopen?? Niet zonder de hulp van de MEVO-leden!

Stoer op mijn stalen ros galoppeerde ik daarom met Peter v. B. op de zonnige slagzaterdag naar het vestingstadje. Prins Frederik Hendrik had ons via een postduif slagveldtoegangsbandjes bezorgd om veilig in het stadje Groenlo te komen. Maarrrr, bij de grens van Groenlo aangekomen kwam Peter tot de ontdekking dat hij dit bandje vergeten was... tsja, dan kom je er niet in. Via postduif Tineke Roekoeroekoe werd het bandje ingevlogen, zodat wij ons binnen de grachtengordel konden begeven.

Bij de Herberg van Verteer moesten we ons melden. De hongerige soldaten (lees: verkeersregelaars, EHBO'ers en beveiligers) kregen van Peter een lekkere (halve)worst, van August E. plekskes eerdappels met keeze uut et vuur, en van mij een kwakje spinazie op hun bord. Dat ging er net zo in als 'n Greun Grolsch piepken.

Bennie T. en Ferdinand S. kwamen ook ff langs, hadden de hele dag gouden dukaten bij de entree geïnd, helaas was er voor hún geen eten in de herberg.

We waren tijdig klaar om de fakkeloptocht te bewonderen, maar na 300 vlammeende re-enactors, hadden we het wel gezien en wilden we via een sluipweg naar huis. Wat een drukte! Die sluipweg ging goed totdat we in de verte het begin van de optocht wéér aan zagen komen. Omdraaien en fluks een kleine straat in. Op de terugweg waren we moe maar tevreden met het verloop van de Slag.

Groenlo is vrij dankzij ons!

Over twee jaar zijn we er weer, het is een kleine moeite om dit te doen voor Mevo!
Liever 1 dag dit, dan langs de deur iets verkopen voor de verenigingskas, en dit is nog leuk ook!

Lynet, nog hartelijk dank voor al het geregeld!

Groet,
Re-geenactor Sandrien